



## Groen & nieuw

Na de laatste snoeibeurt van de platanen zag de Graaf Florisstraat er een stuk overzichtelijker uit. Waar de begane grondbewoners blij waren dat de schaarse zonneschijn dezелente naar beneden kon doordringen, vonden wij hier boven het wel wat kaal. Maar nu



is het echt zomer: het groen is weer helemaal terug. Aan de bomen, in de achtertuinen en binnenkort misschien ook in de voortuinen. In ieder geval is het groen in dit zomernummer. Speciaal wil ik uw aandacht vestigen op de fotoreportage (p.7) van verborgen tuinen in onze

straat. Daarnaast komt er een verborgen speeltuin aan bod in de eerste aflevering van een nieuwe serie recensies. Ook nieuw is onze rubriek Shoppen in de Middellandstraat (en daarna Eten in de Witte van



Haemstede, natuurlijk). En in de rubriek de Verbouwing kijken we wat straatbewoners van hun huis maken. Lees die artikelen, mensen, want ze staan boordevol wetenswaardigheden. Wist u bijvoorbeeld hoe McDonald's de dönersnackbar slinks onderuit probeert te halen? En

wat de overeenkomst is tussen de Graaf Florisstraat en the Game of Thrones? Naast nieuwe rubrieken hebben we ook een groot aantal beproefde recepten, zoals een erg interessante Kids in the Street en Nieuwe Buren. En blader eerst even



naar het straatnieuws om bij te blijven. Kortom: een superdik, groene en vernieuwende editie. Hoe we dat doen? Met drie nieuwe redacteurs! Zij stellen zich voor op pagina 19. Harold Smits heeft na jaren een cruciale rol te hebben gespeeld voor de TGF de redactie vaarwel gezegd. Dank je voor alles, Harold!

LvdM



## In deze TeleGraaffloris

pagina 2	Van de Veurzitter
pagina 2 en 3	Straatnieuws
pagina 3	Motorrijders opgelet!
pagina 4	Straatspeeldag
	Een schone straat begint bij jezelf
pagina 5	Te Koop: Graaf Floris (Koken bij:) Flo Lab
pagina 6	De Tuin van Floris (oproep)
pagina 7	Mini-verborgentuinenroute
pagina 8 en 9	Speeltuinrecensie De Zandtuin
pagina 9	Samen maken we de straat veilig
pagina 10	Kids in the street: Julian
pagina 11	Buurt bruist met 5000 harten
	Johns Hoekje a-politiek (column)
pagina 12 en 13	Shoppen in de Middellandstraat
pagina 13 en 14	Eten in de Witte van Haemstede
pagina 15 en 16	De Verbouwing (116b)
pagina 16	Liesbeth Levy (column)
pagina 17	Top 88A: The fish that fall in love
pagina 18	Nieuwe burens: 118A
pagina 19	De redactie: nieuw & oud
pagina 20	Handige adressen
	Colofon

## Woensdag = Straatspeeldag

**Niet parkeren!**

**Woensdag 10 juli van 12:00 tot 18:00 uur**

**Straatspeeldag in de Graaf Florisstraat  
tussen Witte van Haemstedestraat en de  
Heemraadssingel!**

**zie bladzijde 4**

Nog geen TeleGraaffloris in de mailbox?

**ABONNEREN DOE JE ZO**

Email naar: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

Doe briefje in de bus bij nummer 73a

De krant wordt één keer per kwartaal elektronisch verspreid onder geïnteresseerde bewoners van de Graaf Florisstraat en de leden van de Vereniging Ter Bevordering.

# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)



## NIEUWSFLATSJ

Een update van wat er in en om de GF zoal gebeurt

✚ **Nieuw: Ketelbink bier;** echt Rotterdams en bedacht in eigen straat!



✚ Barvrouw Hennie, ook wel bekend als **de Rotterdamse Pocahontas** en tot voor kort fulltime barvrouw bij de Koperen Toog, is overgestapt naar café Henegouwe (aan het begin van de straat, naast hotel Turquaz). Met haar heeft ook een hele trits jenever-opa's de overstap gemaakt naar café Henegouwe en is dit café er een stuk hollandsers op geworden.

✚ Harry, uitbater van café **Harry International** naast snackbar Akko richting de Bas, gaat definitief met pensioen en lekker relaxen in zijn huis aan de Turkse westkust. Het café gaat enige tijd dicht en gaat daarna gerund worden door een Joegoslavische. De naam wordt hoogstwaarschijnlijk ook anders.

✚ 24 april - In een logement in de Graaf Florisstraat wordt een wietplantage opgerold. Omstanders verbazen zich over de beperkte buit van het drugsvernietigings bedrijf.



## van de veurzitter



Waren het de hapjes en drankjes die de aanwezigen verlokten dit keer wel naar de jaarlijkse ledenvergadering te komen? Of was het de vergader- "Free stylen"-vorm?

Feit was dat we een lekker bezet pandje hadden. Lekkere vibe (ik blijf maar even in de sfeer), inspirerende ideeën voor het komende seizoen. Een greep hieruit: Carien gaat de fotowand verfrissen met foto's van nieuwe leden. Het eerste pop up terras, georganiseerd door Harold, hebben we al gehad. Dennis, Daan en John pakken de veiligheid op straat aan samen met de buurtagent. De buitenkant van het pandje pimpen we de komende maanden op. Gies is als eerste weer gestart met Eten bij Floris, Suzy organiseert binnenkort de volgende.

We spraken ook over hoe houden we het besturen leuk. Eenmaal bestuurslid is het vinden van je opvolger een lastige klus. We vonden samen een geweldige oplossing: 'Estafette-besturen'. Wat als nu bijvoorbeeld 3 straatbewoners bij toerbeurt voorzitter of secretaris zijn. Nummer 1 geeft na een jaar op het afgesproken wisselpunt het stokje over aan nummer 2, die klaar staat voor zijn/haar deel van de loop. Nummer 3 neemt het stokje dan vervolgens weer over van 2. Is dat even top. Iedereen kent de periode waar je "ja" tegen zegt en weet dat zijn/haar opvolger al klaar staat. Spontaan hebben bewoners zich al aangemeld voor deze vorm. We werken dit idee verder uit en gaan er na de zomer mee aan de slag.

Lekker dat free-stylen! Wil jij ook (weer) bij zijn, hoor, de volgende keer!. En de hapjes en drankjes houden we erin, beloofd!

KvB

✚ **1 mei - Moois** het culturele magazine van TV Rijnmond heeft een item gewijd aan de **Stolpersteine** in de Graaf Florisstraat. Stolpersteine betekend letterlijk struikelstenen en is een initiatief van Gunter Demnig (1947, Berlijn). Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.

Op initiatief van stichting comité Loods 24 zijn op 7 april 2010 ook Stolpersteine geplaatst in de Graaf Florisstraat. Op een van de stenen is de naam Jacob Levi te zien. Jacob Drosterij uit de Graaf Florisstraat becommentarieert de steen in dit item. Micha Gelber overlevende van het kamp Bergen -Belsen vertelt over de persoonlijke herinneringen die hem verbinden aan de stolpersteine in de straat.

# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

## NOG MEER NIEUWS

4 mei - Rob Geus van het SBS6 programma **Drekwerk** heeft in zijn programma een behandeling ondergaan én uitgevoerd bij [More Beauty Exploitation](#) op GFS 78A. Het fimpje is pikant te noemen, of pijnlijk, anyway, bekijk het hier: <http://www.kijk.nl/video/F6aPgoo95jB3> (op minuut 7 begint het ontharen van een balzak)

22 mei - De ALV spot de volgende trends:14 is het nieuwe 20, maak er een estafette van! of anders een pop-up Wat kunnen we verwachten: paksoi, paksoi en nog meer paksoi in de groentestoep, Gies die kookt en het stokje doorgeeft, een pop-up café met een primeur uit de straat, motorgeluk, poepvlaggetjes, groene voortuintjes, raamdecoratie, een partijtje voetbal, een team voor veiligheid en een vervolg op muzikaal gluren.

16 juni - De **vaderdagviering** stond in het teken van bier...zouden vooral vaders van bier houden? Zoals u op de foto's kunt zien, lieten de moeders zich echter ook niet onbetuigd En iedereen die zelf geen vader leek te zijn, haastte zich te melden echt wel een vader te hebben of te hebben gehad, ook een meer dan uitstekend argument! Maar er was nog een dringende reden om er bij te zijn, want het ging niet zomaar om een biertje van de een of andere brouwerij, nee, het was een heuse proeverij van het zogenaamde Ketelbink bier. Een eigen, klein merk voor de fijnproevers, lekker vol, met een stevig percentage alcohol



en na drie bekers zag ik al meniggen met de ogen knippen en dat was niet van de zon! Zelf typeren de brouwers het als Rotterdams Blond, het nieuwe bierdrinken. Op [www.ketelbinkbier.nl](http://www.ketelbinkbier.nl) kunt u er alles over te weten komen. En na een uurtje of wat aan het nieuwe drinken gedaan te hebben, werd het steeds duidelijker...alle vaders zijn Ketelbinken... en de moeders trouwens ook!

26 juni - Het hoekpand van krachtgroen is een creatieve broedplaats waar veel zzpers uit de straat een



flexplek hebben gehoord. Een van de resultaten hiervan is een debat dat 26 jun plaatsvindt tijdens singeldingen op het heemraadspark, onder de titel 'Trust me I am a citizen' wordt met singeldingen als casus de schuivende verhoudingen tussen betrokken burgers en terugtrekkende (lokale) overheid onderzocht.

29 juni - Een hele kolonne brandweertwagens en andere hulpdiensten rukt uit vanwege een brandmelding in de Graaf Florisstraat. Onze straat ziet blauw... van de zwaailichten. Het blijkt loos alarm.

LvdM, FdJ, TS, LL, PR



### VroemVroem.....

Oproep aan alle mannen met een midlifecrisis (en alle mannen en vrouwen die daar geen last van hebben). Het is weer zomer en dan is het tijd om de motor onder de beschermhoes vandaan te halen en te gaan rijden. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

In onze straat zijn een paar enthousiastelingen die het leuk vinden om op een mooie zomerdag te genieten van het rijden en onderweg ook een lekkere bak koffie te drinken. Vindt je dat ook leuk, meld je dan aan op onderstaand e-mailadres en ik stuur een mailtje als we gaan rijden. Je bent dan van harte welkom om je bij ons aan te sluiten.

[johnvanwijgerden@gmail.com](mailto:johnvanwijgerden@gmail.com) JvW

# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

## Een schone straat begint bij jezelf

Veel mensen waarderen een straat die schoon is en heel. Geen rommel op straat of naast de containers, geen graffiti en stoeptegels waar je je nek over breekt.

Maar dat dit niet altijd het geval is dat ervaren we regelmatig. Hoe keurig je ook je rommel opruimt en grof vuil zelf naar het milieupark brengt, er zijn altijd mensen die dat niet doen. Dat is vervelend, maar toch kun je zelf met een kleine beetje moeite al veel bereiken.

### De app

BuitenBeter is een app voor smartphones waarmee je klachten over zwerfafval, scheven stoeptegels, sluikestort etc kan melden bij de gemeente. Het werkt heel gemakkelijk. Je hoeft alleen een foto te maken en het soort probleem op te geven en een omschrijving te geven. De app zoekt zelf de juiste locatie en met een klik is het verzonden naar de gemeente. Mijn ervaring is dat het probleem snel wordt opgelost. Ideaal voor de drukke maar gewetensvolle stadsmens.



### De website

Verbeter de buurt is een website waar je al je klachten over het beheer van de buitenruimte kan melden en ook kan stemmen op meldingen van anderen. Dit wordt weergegeven op een kaart. Zo staat er in de Graaf Florisstraat een melding over een tekort aan fietsrekken. Ideaal voor de drukke en gewetensvolle stadsmens die er even voor wil gaan zitten.

Minpunt: er staan meldingen op van twee jaar oud, zonder dat duidelijk is of er wat mee is gedaan. (nagekomen bericht: het blijkt dat de deelgemeente niet is aangesloten via deze website)

### De ouderwetse methode

Koop een afvalknijper bij de Action voor 85 cent en ga even de straat op om het afval voor je deur op te ruimen. Er hoeft echt geen rechter tussen te komen om je dit als taakstraf te geven. Je komt zo nog eens buiten en het geeft veel voldoening. Ideaal voor de drukke en gewetensvolle stadsmens die er even uit wil.

JvW



Deze woensdag (10 juli) van 14:00 tot 17:00 is het weer zo ver: straatspeeldag in de Graaf Florisstraat! Wat gaan we doen?

- De straat is vrij voor sport en spel
- Voorleestent en schminkpaleis
- Koken bij flo maakt gevulde wraps
- Open podium voor je eigen optreden
- Versgebakken goudgele wafels
- Grote voetbalcompetitie

Kom je ook?

- ingezonden mededeling -

Goedemiddag,

Heb de verschillende mooie verhalen gelezen van de drie inwoners van de graaf-florisstraat. Heb een vraag aan hen.

Mijn grootouders hebben respectievelijk van 1919 tot 2000 (mijn moeder) in deze straat gewoond op 109b. Familie Depoorter.

Mijn grootvader was industrieel en had een tin en metaalwaren industrie in Rotterdam. "Depoorter's metaal en tinwaren industrie".

Dini Erkens (een vriendin van mijn moeder) heeft jaren met haar vriendin aldaar gewoond.

Dr. van Smalen was onze huisarts.

Gezien mijn familie heel lang in voornoemde straat heeft gewoond ben ik benieuwd of men hen kent.

Met vriendelijke groet,

Mw. S. Depoorter ([sonja.depoorter@versatel.nl](mailto:sonja.depoorter@versatel.nl))

# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

## TE KOOP

lon Parterro met vrij bovenhuis Graaf Florisstraat € 275.000

Opvallend... In heel Nederland duikelen de huizenprijzen. De vraagprijs in de Graaf Florisstraat lijkt in de laatste 3 jaar hooguit 10% gedaald. Vier wijzigingen in de lente: 97b2 + 99a1 zijn verkocht en de bovenwoning op 64b en de vliegerwinkel (24b) zijn sinds half juni in de verkoop. Heb je nog vrienden die op zoek zijn naar een huis? Doe ze een plezier en wijs ze op de volgende huizen. Want... Wie wil er niet in de Graaf Floris wonen?

Graaf Floris 15 aII, 115 m2, vraagprijs: € 199.000 k.k. (€1.730 per m2)

Graaf Floris 24 b, 110 m2, vraagprijs: € 250.000 k.k. (€2.273 per m2)

Graaf Floris 33 a2, 72 m2, vraagprijs: € 142.500 k.k. (€1.979 per m2)

Graaf Floris 64 b, 165 m2, vraagprijs: € 299.000 k.k. (€1.812 per m2)

Graaf Floris 100 b, 144 m2, vraagprijs: € 292.000 k.k. (€2.027 per m2)

(Bron: [www.jaap.nl](http://www.jaap.nl) & [www.funda.nl](http://www.funda.nl) & <http://huizen.trovit.nl>)

Geniet van de Graaf Floris. Ben blij met wat je hebt.

HS

Graaf Florisstraat 24B staat te koop. Weet jij nog leuke mensen voor in de straat? Zie foto.

FdJ



## Flo laboratorium

Na de zomervakantie start alweer het vierde seizoen van kinderkookclub koken bij flo! In het eerste jaar bewerkten we per middag één ingrediënt. In het tweede jaar kookten we de wereld rond met gastkoks uit allerlei landen.

Dit jaar hebben we lekkers gemaakt in alle kleuren van de regenboog en ook voor het nieuwe jaar ligt alweer een mooi plan klaar...

Heb je al eens geverfd met levensmiddelen? Verschillende soorten zoet of kruiden getest? Proefjes gedaan met eten?

Lekkere crèmes gemaakt, niet om op te eten, maar om je buitenkant mee te verwennen? Experimenten gedaan met totaal onbekende smaken? Koken bij flo is na de zomer het flo lab. We gaan op onderzoek uit, en natuurlijk maken we tussendoor nog steeds allerlei heerlijkheden! Kom je ook? Elke maand één woensdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur op nr.88a. Koks welkom van 7 jaar en ouder, plaats voor maximaal 15 kids. Bijdrage 5 Euro per kind per keer.

Aanmelden? Mail naar: [kokenbijflo@gmail.com](mailto:kokenbijflo@gmail.com)

### - ingezonden mededeling -

Graag meld ik dat wij ons huis te koop zetten.

Het gaat om Graaf Florisstraat 64b, dubbel bovenhuis 2-hoog, 164m2. Parketvloer eiken Bruynzeel. Keuken uit 2011. Vrij uitzicht achter (schoolplein internationale basisschool). Groot dakterras (2012). Goede staat van onderhoud (buitenwerk in 2012 geschilderd). Zo te betrekken. Goed functionerende VVE met spaarpot. Vraagprijs 299.000 euro.

Overdracht in overleg kan snel.

Florine Koning [florinekonig@me.com](mailto:florinekonig@me.com)



# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

## De tuin van Floris



De Graaf Florisstraat staat bekend als een statige laan met mooie panden en monumentale platanen in brede stoepen. Maar op een paar geveltuinen en plantenbakken na zijn deze stoepen wel erg leeg en kaal en kunnen ze wel wat groen gebruiken. Mooi, maar ook nuttig. Het draagt het bij aan de privacy (geen directe loop langs je raam) en zal ook straatgeluid enigszins dempen. Meer groen in plaats van stoep betekent ook een verlaging van de piekbelasting op het riool tijdens hevige regenperiodes, waardoor de noodzaak om op de Heemraadsingel te lozen kleiner wordt (zie de herfsteditie van vorig jaar van de TeleGraafFloris).

Mijn voorstel in de Algemene Leden Vergadering op 22 mei om gezamenlijk voortuinen aan te leggen viel in vruchtbare aarde; er blijken meer bewoners te zijn die groen willen aanleggen, maar een geveltuin te klein vinden. Het gerucht gaat zelfs dat onze straat in het verleden al door voortuinen werd opgesierd. Daarom stellen we voor om weer voortuinen in de straat terug te brengen.

Tijdens de ALV hebben we een werkgroepje (Nienke en Audrey) gevormd dat zich bezig houdt met het uitzoeken van de mogelijkheden. De eerste actie die we hebben ondernomen is een oriënterend gesprek met de deelgemeente. De deelgemeente juicht groene initiatieven

toe en ze heeft vanuit ruimtelijk en beheertechnisch oogpunt geen bezwaren om een deel van de stoep om te vormen naar plantvakken (groter dan geveltuinen). En dat goede nieuws is voor nu even voldoende om jullie de vraag voor te leggen of je ook een voortuin wilt aanleggen. We willen graag snel een beeld hebben van het aantal geïnteresseerden, zodat we een aantal dingen verder uit kunnen zoeken zoals de grootte van de tuinen, procedures en globale kosten. Het liefst zouden we dit najaar al een gezamenlijke tuinplantdag plannen. Zodra we meer duidelijkheid hebben over het vervolg geven we een toelichting in 88A.

Daarom deze oproep: is je geveltuin aan uitbreiding toe of denk je er al langer over om een geveltuin aan te leggen maar komt het er gewoon niet van? Sluit je aan bij ons initiatief!

We vragen twee acties als je mee wilt doen:

1. stuur voor 14 juli een mail met je naam en huisnummer naar [tuintvanfloris@gmail.com](mailto:tuintvanfloris@gmail.com)
2. binnenkort valt de flyer van de 'tuin van Floris' in je bus. Hang hem voor je raam zodat we een voorproefje krijgen van wat hier volgend jaar allemaal staat te bloeien.

AC

# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

## Mini-verborgentuinenroute



Ter ere van de jaarlijkse ontdekkingsreis door de fleurige tuinen van Rotterdam op 8 en 9 juni j.l. (<http://www.verborgentuinen.nl>) een miniversie uit eigen straat! Tuineigenaren van zes Verborgene Tuinen in de straat stellen deze kiekjes ter beschikking voor groene inspiratie in zomerse sferen.

Boven de tuin van Audrey, Lotte en Robert 28b en dan met de klok mee Frank en Jet (76b), Tony Steenbreker, Jeroen van der Beek (Krimpenerwaard), Onno, Karin, Sione, Thijs (46) en Femke en Odin (26b).



## Speeltuinrecensie: de Zandtuin



Na de cafés is het nu tijd eens wat speeltuinen uit de omgeving te bespreken. Ik begin met de Zandtuin. Dit is een mooie, gevarieerde en beheerde speeltuin. Hij ligt midden in het wijkje tussen Beukelsdijk, Heemraadsingel en Burgermeester Meinezlaan, op loopafstand van de Graaf Florisstraat, met de ingang gelegen aan de Hugo Molenaarstraat, iets voorbij Snackbar de Molen (voorheen Snackbar de Grillkip).

De speeltuin is onzichtbaar vanaf de straat en de ingang, op Hugo Molenaarstraat 18 is makkelijk over het hoofd te zien. Goed dus dat je deze TeleGraaffloris leest; anders had het zomaar kunnen gebeuren dat je deze speeltuin nooit had ontdekt.

Ooit was het gebied waarschijnlijk een schoolplein bij het aanpalende voormalige schoolgebouw. De speeltuin



is ontstaan toen het braakliggende terreintje, dat het ervoor was, in 1994 Opgezoomerd werd en de Stichting de Zandtuin werd opgericht en het beheer op zich nam.

Beheerder Leo vertelt dat de eerste speelelementen allemaal van hout waren en gemaakt en geschonken zijn door de technische school. Deze zijn in de loop van de negentien jaar dat de speeltuin inmiddels dus oud is allemaal vervangen.

Nu vind je er een kabelbaan en een speeltoren waar je via een klimwandje op kunt klimmen en met een glijbaan of via een stang weer af kunt glijden. Verder is er een grote zandbak met bijbehorend graaf en schepgereedschap. In de zandbak vind je ook een mooie watertafel met aquaduct: ideal om waterbouwkundige ambities bij de kinderen te doen ontluiken.

### Openingstijden

Zomer (niet-schoolvakantie):

Ma - Vr 13:00-20:00; Za 12:00-17:00; Zo 13:00-17:00

Zomer (schoolvakantie):

Ma 13:00-20:00; Di 14:00-20:00; Woe - Vr 12:00-20:00; Za 12:00-17:00; Zo 13:00-17:00

### Adres

Hugo Molenaarstraat 18

3022 NR Rotterdam

tel. 010-4777888

### Faciliteiten:

Ligschommel, Skelterbaan, Zandbak, Klimtoren, Kabelbaan, Bordspelletjes, Koffie, thee, limonade, snoep,

Toilet

Echt bijzonder is de skelter en rolschaatsbaan aan de zijkant van de speeltuin. Deze heeft enig reliëf doordat hij over de half ingegraven bunker voert waarin een hele voorraad skelters, rollerskates en inline-skates in allerlei maten klaarstaan. Deze zijn in de loop van de jaren aangekocht maar ook gedoneerd door mensen uit de buurt.

De speeltuin is bedoeld voor kinderen tot 13 jaar. De officiële doelstelling is het bieden van een veilige spelomgeving. Kinderen die zonder begeleiding naar binnen willen moeten lid zijn en in bezit van een pasje. Het lidmaatschap is gratis maar op deze manier is altijd bekend hoe de kinderen heten, en waar hun ouders wonen in geval van nood (of wangedrag).

(Vervolg op pagina 9)



# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

## De Zandtuin - vervolg p. 8

In de zomer worden er uitjes georganiseerd voor de leden van de speeltuin. Een dagje naar Drievliet of naar een zwembad voor een paar euro's. Hartstikke leuk voor kinderen die verder geen vakanties hebben, aldus Leo. Leo werkt hier al de volle 19 jaar. Tot vorig jaar deed hij het werk met collega Harm. Maar door de bezuinigen bij Stichting Buurt en Speeltuinwerk Rotterdam staat hij er sinds dit jaar alleen voor. Een situatie die eigenlijk ondoenlijk is, volgens hem. Hij is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid, het groenonderhoud, het runnen van het winkeltje, de lidmaatschapsadministratie en het bijhouden van de bezoekersaantallen. Zonder back-up of een stagiair is het zwaar. Helemaal onmogelijk is het om de speeltuin open te houden wanneer hij ziek is of eens een dagje vrij wil. Gelukkig krijgen ze nog wel eens wat giften. Zo is er deze zomer 2000 euro gedoneerd door Woonbron, die de speeltuin belangrijk vindt voor de leefbaarheid in de wijk. Voorwaar één van de zinvollere geldbestedingen van Woonbron, zullen we maar zeggen.

De speeltuin kent zo'n 25.000 bezoekers per jaar. Begeleiders meegerekend. Vooral op zonnige woensdagmiddagen of weekenddagen zijn er soms meer dan 100 mensen tegelijk. Voor de ouders is er een gemoedelijk hoekje om lekker te smartphonen. Leo serveert er koffie en thee bij en draait jaren 70 symfonische rock (Led Zeppelin, Yes).

Mijn kids en ik vinden de Zandtuin een hele leuke speeltuin en een echte aanrader.

PR



We wonen in een hele mooie en plezierige straat, maar de laatste tijd neemt het aantal woning –en auto inbraken in de straat toe en komen er meer geluiden over drugsoverlast. Om hier wat tegen te kunnen doen is het belangrijk dat alle opmerkelijke en/of verdachte zaken die jij als buurtbewoner waarneemt ook worden gemeld. Met de straat hebben we een "veiligheidsteam" opgericht die in overleg met de politie en de stadsmarinier gaan proberen de straat veiliger te maken en overlast te voorkomen.

Het eerste initiatief is het openen van een e-mailaccount waarop zaken gemeld kunnen worden. We willen alle straatbewoners oproepen om verdachte zaken en/of overlast te melden op dit e-mailaccount. Wij zullen dit dan verzamelen en met de politie en stadsmarinier communiceren. Het e-mailadres wat hiervoor gebruikt kan worden is: [Graafflorisveilig@gmail.com](mailto:Graafflorisveilig@gmail.com)

Belangrijk is om bij je melding zo specifiek mogelijk te zijn. Alle informatie die je hebt, tijdstippen, signalement, kentekens, merk auto etc. graag vermelden.

We zullen de informatie die jullie sturen bundelen en aan de wijkagent en stadsmarinier doorgeven. Zo maken we inzichtelijk waar het knelt en kunnen politie en stadsmarinier hun acties gericht uitzetten. Als er direct politie ter plaatse gevraagd is, moet je natuurlijk ook de politie bellen. In oktober zullen de wijkagent, stadsmarinier en stadsbeheer langskomen in onze straat om de voortgang met de bewoners te bespreken. Jullie krijgen hierover nog bericht en zullen worden uitgenodigd. We hopen dat we op deze manier wat kunnen doen om de straat veiliger te maken en de overlast te beperken. We wonen hier met plezier en met elkaar zorgen we ervoor dat dat zo blijft!

Het 'veiligheidsteam'



# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

## KIDS IN THE STREET

### JULIAN

Dat ging bijna fout, want dacht uw reporter dat hij te maken had met Jan van Breda, wat een slechte binnenkomer, want het is natuurlijk Julian van Breda. Tsja, wie wil er nou Jan genoemd worden als je Julian heet...? Gelukkig werd ik niet de deur gewezen, fffff... was even spannend hoor. Welke school hij zit? Jawel de Montessorischool, what else..(=engels, Julian, maar dat heeft deze slimme rakker vast al in de gaten), 9 jaar oud, in groep 5. Wat er leuk is op school? Te veel om op te noemen, maar wat dacht je van het extra hoekje op het schoolplein, een soort geheim plekje, waar de juffies altijd staan te roken, daar kunnen we lekker stoeien en andere stoute dingen doen? Dacht ik dan...stiekem. En dan is er nog een heel klein skatebaantje, maar is een beetje gedoe wie daar nou op mag, met steppies of met skateboards. Julian gaat voor de steppies, die zijn veel veiliger, dat kon ik wel zien aan hoe hij kwam aanscheuren bij hem voor de deur. Maar zijn favoriete bezigheid is toch wel...het schrijven van griezelverhalen, natuurlijk wel pas als zijn werkjes af zijn. Emma en Job spelen daarin de hoofdrollen, zijn eigen moeder een kleine bijrol, dat toch wel! En dat alles omdat Julian de ambitie heeft om schrijver te worden, geweldig, niet alleen om het te willen, maar ook om nu al verhalen te schrijven, dat gaat wat worden later! In de straat heeft hij veel vrienden, ik had niet anders verwacht, o.a. bij het kookclubje in 88A. Enthousiast wordt vervolgens het hele menu opgesomd, mmmm...jammer dat ik er niet bij was, maar wat denk je van toversoep...? Een griezelschrijver die toversoep maakt, wat een mooie combinatie, al zou ik zelf eerst een ander laten proeven, je weet maar nooit. Als intermezzo komt ineens een hele verzameling wandelende takken op tafel, groot en klein, allemaal snoepend van blaadjes klimop. Fascinerende beestjes en wie er een paar wil hebben, meld je op nr 67a en je krijgt een wandelend takkenbosje mee!

Het is een leuke straat, zo vindt Julian, maar een paar dingen mogen ook anders: stoepen schoner, het Hotel aan de overkant hoeft niet dicht hoor, maar soms wordt er vast en zeker in drugs gehandeld en dat moeten we niet hebben, de huizen zouden wel eens gecontroleerd mogen worden op wie er allemaal in woont, want het huis naast Julian is maar een beetje onduidelijk, wie er wonen en met hoeveel. Tot slot krijgt de huisbaas er van langs, die mag wel eens beter zorgen voor een droge kelder en een nieuw raamkozijn!

Julian doet ook veel aan sport, zwemmen, tennis en zijn



favoriete sport...judo, binnenkort examen voor de gele band, dus huisbaas, kijk maar uit, als Julian je straks in de houdgreep neemt...

En na de zomervakantie neemt hij ook nog eens gitaarles, wat een alleskunner! Waar haalt hij de tijd vandaan, want bijna de helft van de kamer is gereserveerd voor een geweldige verzameling Lego, en daar weet hij ook wel raad mee, de treinen reden over mijn schoenen!

Het mooiste huis in de straat is toch echt het Chinese bejaardentehuis, vindt Julian, al heeft hij nog wel een paar andere favorieten, hij kijkt goed rond, dat is wel duidelijk. Dat muurtje voor dat huis, dat geeft een veilig gevoel en binnen is het ook knus, met grappige kamers, zijn vriend Anthony woont daar bij zijn opa en oma, dus hij komt er regelmatig binnen.

Nou Julian, bedankt voor het interview, je gaat het helemaal maken en ik kan niet wachten tot je eerste griezelverhalenboek in de winkel ligt...Succes!TS





## Buurt Bruist met 5000 harten

Met ons ontwerperscollectief Krachtgroen hebben we begin dit jaar de opdracht aangenomen voor het project Buurt Bruist. Hoofddoel van het project is het

versterken van de eigen kracht van bewoners en meer sociale verbinding te creëren door middel van GROEN in de leefomgeving.

De aanleiding is dat het Nieuwe Westen een wijk is met lage score op Veilig en Sociaal. Verder behoort het Nieuwe Westen tot de meest stenige wijken van Rotterdam. Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een groene omgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van mensen. Groene ruimte creëert waarde: ecologische, sociale, ruimtelijke en economische. Het versterkt zowel de sociale als de fysieke gezondheid van buurt en individu. Vanuit het programma Samen werken aan een Goede Gezondheid van de gemeente Rotterdam hebben we deze opdracht gekregen.

Met Buurt Bruist zetten we een groene beweging in gang. Bewoners initiatieven in de groene ruimte dienen vaak niet meer dan een sociaal doel; de ruimtelijke potentie blijft onbenut en kan dit een groter draagvlak in de omgeving ondermijnen.

Krachtgroen verbindt kennis over het sociaal maatschappelijke nut van groen aan kennis over ruimtelijke kwaliteit en ontwerp. Hierdoor ontstaat een win-win situatie voor zowel de sociale als de ruimtelijke kwaliteit.

We agenderen binnen Buurt Bruist groene activiteiten in de wijk, van zaden uitdelen op de Sporttuin, wijkontmoeting op de Pluktuin tot planten- en stekjesruildagen bij STEK de Stadstuinwinkel en van geveltuinen aanleggen in de Bellevoystraat tot en met het debat 'TRUST me, I'm a citizen', onlangs bij Singeldingen gehouden over 'Hoe bestendig je nu een (groen) initiatief'. Met deze acties geven we advies, versterken we de bestaande initiatieven, stimuleren we nieuwe initiatieven en slaan we een brug tussen de overheden en bewoners.

Alle initiatieven brengen we letterlijk in kaart. Zo worden ze nogmaals verbonden op de Buurt Bruist Kaart met groene initiatieven. Meer weten?

Kijk op <http://www.krachtgroen.nl/>

NB



## Kaart met groene initiatieven 2013 Middelland en het Nieuwe Westen Rotterdam



## Johns hoekje a-politiek

Pfff, even een break hoor van het lezen. Komende donderdag is het weer deelraad en dit keer staat het verantwoordingsverslag op de agenda. Inmiddels ben ik ruim over de helft van het 168 pagina's tellende rapport waarin het bestuur aan de deelraad uitlegt wat er het afgelopen jaar met die € 44 miljoen is gedaan. Das best lastig lezen en beoordelen kan ik u vertellen. Mijn eigen huishoudboekje heb ik altijd keurig op orde en ik weet wat mijn inkomsten en uitgaven zijn en wat ik daarmee heb bereikt, maar dit is toch van een andere orde.

Het is de schone taak voor een volksvertegenwoordiger om het bestuur te controleren, maar dat blijkt een lastige opgave als je zover van de dagelijkse praktijk staat van de mensen die het werk uitvoeren. Het is dus flink door de rapporten spitten en tussen de regels door proberen te lezen wat er van al die mooie plannen terecht is gekomen.

Het zal komende donderdag ongetwijfeld een traditionele triomfzang worden van de coalitie die vindt dat het bestuur het niet beter had kunnen doen, het bestuur een bijna goddelijke status geeft en juichend het jaar afsluit. En door de oppositie een even traditioneel requiem van de deelgemeente dat door het bestuur gruwelijk de dood is ingejaagd en nu in een gammele kist ten grave wordt gedragen. De waarheid zal wel ergens in het middel liggen denk ik.

Oordeelt u zelf.

JvW

## Shoppen op de Middellandstraat

### Dé schoenmakerij

Schoenmakerij W Boer zit al jaaaaaaáren op de Middellandstraat. Al sinds 1975 om precies te zijn. Vanaf de Claes de Vrieslaan nam vader Peter (van huidige eigenaar Willem) de zaak over van twee mannen, die de tent voorheen runden. Hun diverse, soms extravagante publiek, dat de zaak voor de komst van de nieuwe eigenaren al als verzamelpunt gebruikte, kregen ze erbij. Ze begon de gezellige start van een zaak die nu al tientallen jaren een begrip is in Rotterdam. Peter en Willem hebben dan ook de nodige mensen zien opgroeien en meerdere generaties in de winkel gehad. “Kent u me nog”? is een vaak gehoorde vraag.

Of één van de kinderen van Willem de zaak na hem weer overneemt is nog onbekend. Z'n zoon is twaalf dus die “moet nog maar even lekker spelen”.

### Wij hebben geen toilet, sorry

Aangezien de schoenmakerij “alleen maar leuke en trouwe klanten” heeft, is het een fijne omgeving. Ze hebben weleens plannen gehad om te verhuizen met de zaak. Maar met de tramhalte voor de deur en de Bas van



Schoenmakerij W Boer, 1e Middellandstraat 125 A (aan de kant van de Bas van der Heijden)

der Heijden naast de deur is er altijd veel aanloop. Helaas is in de afgelopen jaren de agressiviteit van de klanten in de winkel wel wat toegenomen. Daarom hangt er een keur aan bordjes boven de toonbank (zie foto Willem).

Het bordje “wij hebben geen toilet sorry” heeft een heel eigen specifiek verhaal. Er heeft ooit een dame, die weggelopen was uit een verzorgingstehuis, een half uur opgezet en er een smeerboel van gemaakt. Als er nu iemand vraagt of er een toilet is, dan is de steevaste tekst “nee, wij doen het zelf altijd tegen die paal buiten”.

### Duizenden schoenen per jaar

De winkel repareert duizenden schoenen per jaar. Huidige eigenaar Willem is er elke dag en wordt op zaterdag tijdens spitsuur door zijn vader bijgestaan.

Willem zorgt altijd voor kwaliteitswerk en kan trouwens goed inschatten wat schoenen gekost hebben. Peter gaat altijd mee met z'n dochters om tips te geven bij het schoenen kopen. Hij houdt dan stil dat hij schoenmaker is maar houdt een oogje open of schoenen op de juiste manier gemaakt zijn, of het kwalitatief goed is.

Als er even tijd voor is (“en tijd kost geld!”) dan houdt Willem zich bezig met ‘handarbeid’. Dan gaat de machine even uit en wordt er met de hand geknutseld aan leren mobiele telefoonhoesjes, portemonnees en dergelijke die in de winkel voor een schappelijk prijsje worden aangeboden.

(Vervolg op pagina 13)



# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)



## Stempelkortingkaart (vervolg van p. 13)

De schoenmakerij staat bekend om zijn stempelkortingkaart (zie foto stempelkaart). Willem heeft onlangs nog een flyeractie gedaan op de Middellandstraat en er omheen. "Dat werkt heel goed voor nieuwe aanloop" volgens Willem. Per 8 euro besteding krijg je een stempel en met een volle kaart krijg je korting.

FdJ



## Eten in de Witte van Haemstede - De man met de baard

We zijn er allemaal al vele malen langs gelopen, op weg naar de Bas of een andere winkel in de Middellandstraat en ongemerkt hebben we sluiks een blik naar binnen geworpen door het altijd geopende raam van dat eettentje aan het begin van de Witte van Haemstedestraat, maar bij het zien van die man met die grote baard hebben we onbewust het etablissement in de categorie 'Bestemd voor ingewijden in een van de vele subculturen die onze straat omringen maar niet voor ons' geplaatst en op de hoek met de Middellandstraat waren we het alweer vergeten, hoewel we er op de terugweg toch weer aan herinnerd werden.

### Onontkoombaar

De culinaire snackliefhebber uit onze straat zullen echter allang ontdekt hebben dat je bij El Avive een uitstekende maaltijd kunt eten met goed vlees, veel verse groenten voor weinig geld en dat de eigenaar met de baard een zeer vriendelijke man is. Ikzelf ben geen echte snacker, het is voor mij een soort noodzakelijk kwaad, maar soms



ontkom je er niet aan. Verscheidene keren heb ik dan ook een Turkse pizza uitgeprobeerd bij El Avive en dat beviel boven verwachting goed. Veel beter dan het eten in een gemiddelde Hollandse snackbar om maar niet te spreken van de ellende die je bij McDonald's voorgeschoteld krijgt.

### Marokkanen

Afgelopen winter leek het of het ondanks de hoge kwaliteit toch niet goed liep met het zaakje. Ik was de enige klant, hoewel er constant Marokkaanse jongetjes in en uit liepen zonder iets te bestellen. Bij het wachten tot mijn dürüm klaar was, werd ik door hen aangestaard alsof ik een soort van alien was. De eigenaar was overduidelijk niet blij met de situatie.

### Kapsalon

Toen ik er in mei weer was, was dat gelukkig heel anders. Trots wees hij me op een artikel dat op zijn toonbank lag en dat door de bekende Rotterdamse blogger en snackliefhebber Kees Jan Diepstraten was geschreven, op zijn website ([www.diepstraten.net](http://www.diepstraten.net)) had gestaan en ook nog in het AD. Diepstraten had vele prijzende woorden voor de zaak en vond dat je er de beste kapsalon van Rotterdam kon eten (Nee, geen kapperszaak maar een zeer calorierijk gerecht van vlees met patat, gesmolten kaas en salade, dat in onze stad, Rotterdam zou Rotterdam niet zijn, die uitzonderlijke naam draagt).

### Poeponderzoek McDonald's

Ook werd er in het artikel ingegaan op het poepbacterie schandaal dat in het najaar het nieuws voor korte tijd beheerste. Er was een onderzoek geweest in de grote

El Avive (snackbar), Witte van Haemstedestraat 42/A (op weg naar de Middellandstraat)

## Eten in de Witte van Haemstede - De man met de baard (vervolg)

steden van ons land waaruit zou blijken dat deze bacterie veelvuldig zou voorkomen in dönnner kebab eten. Na deze publicatie van het onderzoek liep de klandizie in de dönnner schrikbarend terug. De eigenaren van de dönnnerzaken deden het verhaal als onwaar af. Een journalist van TV Rijnmond ging op onderzoek uit en ontdekte dat dit onderzoek gesponsord bleek te zijn door McDonald's. Deze fastfoodketen heeft maar liefst 750.000 euro besteed aan een onderzoek dat de concurrentie een slag moest toebrengen. Hoe onafhankelijk is zo'n onderzoek dan nog? Het filmpje met het nieuwsitem staat op youtube en onze man met de baard komt er uitgebreid aan het woord.

Als ik El Avive binnenloop voor een interview is er net een jong stel uit de Beatrijsstraat bezig een bestelling te doen. Ze wonen pas in de buurt en doen onderzoek naar de eettentjes in de buurt. Vriendelijk worden ze behandeld en uiteraard komt het bovenstaand artikel en filmpje ter sprake.



### Het weste

Shalauw Hassan, onze man met de baard, is een Koerdische Irakees en is in 1997 als vluchteling in Nederland aangekomen. Hoewel Irak een erkend onveilig gebied was heeft het toch bijna zeven jaar geduurd voordat hij een verblijfsvergunning kreeg. Dit gebeurde pas met de pardonregeling van minister Verdonk, waarbij alle vluchtelingen die al langer dan vijf jaar wachtten op behandeling van hun zaak gelegaliseerd werden. Hassan heeft in kampen in Zwolle en Emmen gewoond en later in een huis in Ter Apel. Toen hij zijn verblijfsvergunning had heeft hij woningruil gepleegd met een Nederlandse mevrouw uit Hilversum. Zijn vrouw en kinderen (hij heeft er 3) wonen daar nu nog. Hassan pendelt regelmatig

tussen Hilversum en Rotterdam. In Hilversum heeft hij bij 3 metaalbedrijven gewerkt, maar uiteindelijk was het voor hem te frustrerend om onder zijn niveau te werken in dienstverband. In Irak was Shalauw docent Koerdische en Perzische taal aan een middelbare school geweest. Je kunt merken dat hij een 'talenman' is, zijn Nederlands is erg goed. De leuze "De beste van het weste" in zijn zaak had hij zelf bedacht en hij weet inmiddels dat er eigenlijk een 'n' achter 'weste' hoort, maar het rijmt natuurlijk wel beter zo. Hij spreekt Arabisch, Koerdisch, Perzisch, Nederlands en Engels.

### Pizzeria's

Na zijn metaalarbeiderervaring is Hassan bij verschillende pizzeria's gaan werken om uiteindelijk zijn eigen eethuisje hier in Rotterdam te kunnen beginnen. Dat is nu ruim twee jaar geleden. Hij is er op gebrand om kwaliteit te leveren en is voor velen een begrip geworden. Er zijn veel vaste klanten en de klandizie wordt steeds groter. De overlast van de hangjongeren is nu helemaal over sinds hij een paar keer de politie heeft gebeld.

### Grote broer

Nadat een man vanuit de deuropening een bestelling voor een Grote Kapsalon had gedaan terwijl hij nog even een pilsje op de hoek gaat halen komen tijdens ons gesprek een paar Turkse jongens de zaak binnen. Ze noemen meneer Hassan consequent ağabey (klinkt als gabe), wat oudere broer betekent in het Turks. Ze eten bijna altijd bij Hassan. Hun moeder vind dat goed. Ga maar naar ağabey, zegt ze als het etenstijd is. Als ik ze vraag of ze ook op de foto willen, willen ze dat alleen met ağabey erbij.

Het is duidelijk, Shalauw Hassan heeft een onmisbare sociale functie in de buurt gecreëerd.

JvdB

### Tips op de Middellandstraat

De reformwinkel om de hoek is een hele leuke winkel met gezellige jonge dames achter de toonbank. Je kunt altijd even naar binnen stappen voor een leuk praatje.

Daarnaast staat de eerste verdieping boven de schoenmakerij te huur. Bij interesse kan contact op worden genomen met de winkel.

FdJ

## DE VERBOUWING - nieuwe badkamer op 116b

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe rubriek waarin we verbouwingen in de straat bespreken. Heb je ook een verbouwing waar je trots op bent.? Of, nog beter, een rampenverbouwing waar je zo van baalt dat je er nodig je hart over wilt luchten? Meld je dan aan en we komen bij je langs voor een rapportage inclusief complimenten of zonnig opbeurende woorden.

We beginnen deze rubriek met de badkamerverbouwing op Graaf Florisstraat 116b.

### Even voorstellen

De bewoners van het benedenhuis GFS 116b zijn Matthijs en Dianne. Bijna een jaar geleden zijn ze hierheen verhuisd vanuit een vorige huisje in Delft. Direkt na de verhuizing hebben ze de keuken verbouwd en nu is de badkamer aan de beurt. De verbouwing is bijna drie weken aan de gang en over een dikke week moet alles klaar zijn.

### Aanleiding

De badkamer deed het nog wel maar was qua uiterlijk hopeloos gedateerd, zo vertellen Matthijs en Dianne. Het was jaren zeventig met bruin en beige en de inrichting was onhandig. De wastafel was verschrikkelijk, spetterde en had geen syphon dus stonk nogal.

Verder stond er een wasmachine in de hoek die ze op een andere plek wilden. De hele afvoer van de badkamer liep trouwens direkt naar buiten via de hemelafwatering oftewel de regenpijp naar beneden.

### Hoe was de voorbereiding?

Ze hebben veel gepuzzeld en gemeten en behoorlijk uitgebreid geshopt op het web. Daarna hebben ze voor een stijl



en inrichting gekozen, de spullen erbij gekocht, en een aannemer aan het werk gezet.

### Welke aannemer?

Ze doen zelf nagenoeg niks en laten alles uitvoeren door Junus Schaalje (+31-652680980) waar ze eerder al de keuken door lieten verbouwen. Ze zijn totnutoe uitermate tevreden over hem. Hij is een enthousiaste meedenker die goed en netjes werkt.

### Wat gaat er nu allemaal gebeuren uiteindelijk?

De hele oude badkamer gaat eraan en ongeveer alles wordt nieuw. Te beginnen bij de vloer. Itt tot de bekende zwaluwstaart vloeren waar cement op gegoten wordt, werkt de aannemer met cementplaat met een schuimsandwich constructie. Dit is lichter van gewicht en biedt goede isolatie met het oog op de vloerverwarming die erin komt. De afwerking worden granieten vloertegels.

Dan krijgen ze een heel nieuw bad, parallel aan de buitenmuur, met een gemetseld trappetje om erin te komen. Een nieuwe granieten wastafel, douche, kranen, nieuwe wandtegels, elektrische leidingen ingefreesd noem het maar op. Er is een apart kastkamertje gemaakt voor de wasmachine en droger. Er komen drie elektrische groepen te liggen en de waterafvoer gaat weer gewoon via het riool verlopen.

Wat ging er allemaal fout? Hebben jullie veel stress en paniek?

Het heftigste totnutoe was een draagbalk die echt helemaal verrot was. Hij was als schuim zo zacht. De aannemer heeft het rotte gedeelte vervangen en alles is nu weer in orde.



# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

*Liesbeth Levy*

## Games of Graaf Floris

Sinds enkele maanden ben ik in de ban van de Fantasy serie Games of Thrones .

Als tiener haalde ik mijn neus op voor leeftijdsgenoten die zelfs op de w.c De Hobbit nog niet konden wegleggen. Zelf las ik liever Simone de Beauvoir. Inmiddels ben ik de schaamte voorbij en geef me volledig over aan deze saga.

Voor degenen die de serie niet kennen een korte samenvatting: Game of Thrones is gebaseerd op de boeken van de Amerikaanse serie Lied van Vuur en Ijs en bevat meerdere verhaallijnen. Het grootste deel van de serie speelt zich af op het mythische continent Westeros, waar enkele adellijke families strijden om de macht. Daarnaast komt ook de strijd tussen de "Nachtwacht" (Night's Watch) en de gevaren achter de muur aan bod. Een kleiner gedeelte van de serie speelt zich af op het oostelijke continent Essos, hier huwt Viserys Targaryen zijn jongere zus, Daenerys Targaryen, uit aan Khal Drogo om met zijn steun de troon van zijn vader te heroveren.

Meest opvallende aan de serie is de manier waarop de hoofdpersonen omgaan met ongenoegens en conflicten: openlijk en heimelijk wordt afgerekend met een ieder die de ambities en verlangens van de ander in de weg staan.

Geen divan om 'het eigen aandeel' bespreekbaar te maken of luister CD's met Mindfulness oefeningen, het is gewoon kop er af of de keel simpelweg doorsnijden. Creativiteit staat hier niet in dienst van sublimatie van de eigen driften, maar in het verzinnen van originele manieren om iemand naar de andere wereld te helpen. Er lopen in de serie ook een aantal zeer intelligente mensen rond maar ook hier staat die intelligentie vooral in het teken van het consolideren van macht met behulp van list en bedrog en als alles niet meer helpt dan toch weer: moord!. Het meest intelligente en begaafde personage Arya Stark wordt uiteindelijk: een huurmoordenaar! "De mens is de mens een wolf", aldus de 17e eeuwse filosoof Thomas Hobbes. Treffender kan voor mij de serie niet worden samengevat.

Waarom fascineert die serie mij toch zo, misschien wel vanwege het fijne contrast met het leven in de Graaf Florisstraat. Die heerlijke onnadrukkelijke buurtgemeenschap waar het zo fijn met elkaar samenleven is. Men gunt elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte maar geeft die waar nodig. Zoals aan de Graaf Floris kinderen tijdens de straatspeeldag.

De Verbouwing - vervolg p. 15

Verder verloopt de verbouwing best voorspoedig en Matthijs en Dianne maken een relaxte indruk. Ze hebben het geluk dat ze allebei op hun werk kunnen douchen. Zonder dat zou het een stuk onaangener geweest zijn.

Wat worden de kosten?

De uiteindelijke kosten schat Matthijs op ergens tussen de 15 en 20 duizend euro. (Het zal wel 20 zijn dan :)

Tenslotte, hebben jullie nog tips?

Dianne en Matthijs hebben de zaken goed doordacht voordat ze begonnen. Ze raden aan om als je toch bezig bent direct belendende klusjes mee te nemen. Zo hebben zij de gelegenheid aangegrepen om direct een nieuw badkamerkozijn en raam te plaatsen en het aan de badkamer flankerend toilet te vernieuwen. Ook een verouderde afzuigconstructie in de keuken eronder hebben ze direct vernieuwd nu het hele plafond toch open lag.

De volgende keer bespreken we de casco verbouwing van GFS 90b (voormalige sigarenwinkel), naast het hoekpandje.

PR

Maar wat als de Graaf Florisstraat gemeenschap wordt opgeschrikt en tijdens deze rustige zomerdagen het credo van de Stark familie 'Winter is coming' werkelijkheid lijkt te worden. Als de geur van boomkruin en gevelgroen doortrokken raakt van wietdampen? Als de touwtjes die uit de brieven bussen als een uitnodiging worden opgevat om in te breken? Is de Graaf Florisstraat gemeenschap dan weerbaar of weerloos? Wie het weet mag het zeggen, met in het achterhoofd de kennis dat we tegenwoordig tot 10 kunnen tellen en sinds de verlichting weten wat tolerantie betekent en het publieke debat tot onze beschikking hebben om afspraken te maken en mensen daar aan te houden. Om de rivalen van de Stark familie te citeren: "A Lannister always pays his debt!"

LL





## TOP 88A

Een verslag van topamusement in ons eigen pandje

### De eetfilm *The Fish that fall in love*

Vrijdag 31 mei was het weer genieten... een eetfilm op hoog niveau: *The Fish that fall in Love*, een Iraans hoogstandje. En heel wat van onze burens uit onze fantastische straat hadden dat aangevoeld, dus dat betekende ...volle bak, uitverkocht dus en dat is voor de enthousiaste keukenbrigade op



voorhand al een fijn gevoel. En iedereen die niet kon komen... domme pech, en iedereen die niet wilde komen, heel erg ongelijk, gemiste kans. Waar ging de film over..? In de aankondiging stond: "een prachtig en kleurrijk verfilmd werk onthult een nieuwe en moderne kant van de Iraanse vrouw in een kleine stad"... en "een schitterende en gedetailleerde kijk op de complexe menselijke emoties, vergelijkbaar met een culinaire delicatessen...". Als dat maar goed gaat, dacht uw reporter, bij het nuttigen van zijn eerste, en zeker niet het laatste glas wijn, want dat zijn toch een tikje hoogdravende teksten die op het IFFR (International Film Festival Rotterdam, maar dat weten we allemaal, toch?) niet zouden misstaan en warempel, nou een klein kwartier begon het te dagen... had hij, uw reporter dus, die film niet al eerder gezien..? Op het IFFR?

En toen dat prachtige beeld voorbij kwam van dat terras, op of bijna in de Kaspische zee, wist ik het zeker, al een keer gezien. Maar... met een erg groot verschil, op het IFFR moest ik het doen met een handje chips en een schraal biertje, nu werden de heerlijke gerechten die in het succesvolle filmrestaurant werden bereid, in een strak schema op onze borden geserveerd, zeg maar... getoverd. Werd een heerlijke soep geserveerd in de film, en hop... daar stond een minimaal even heerlijke soep voor dertig neuzen, geweldig! En wat te denken van de hoofdmoot van de maaltijd, de heerlijke forel, die op moment suprême op het bord verscheen, lekker doorbakken en heerlijk gekruid



en dat ook dertig keer, een majeure keukenprestatie. En veel gasten keken erbij alsof dat maar normaal is, terwijl uw reporter zeker weet dat het merendeel al moeite heeft met het bakken van 5 eieren, tegelijk. Overigens levert de combinatie van

kijken en eten wel een dilemma op, in ieder geval voor uw reporter, waar de aandacht bij te houden, bij de film of bij de heerlijke gerechten? Om alles volledig tot zijn recht te laten komen, zou uw reporter een pleidooi willen houden voor een paar korte pauze's, waarin de geheimen van in dit geval de Iraanse keuken toegelicht zouden kunnen worden, zodat een ieder geïnspireerd thuis aan de slag kan gaan om die eerder aangehaalde 5 gebakken eieren onverwijd te overtreffen.

Maar goed, dit mag niet eens een schoonheidsfout genoemd worden, in dit geweld van schoonheid op het witte doek en op het witte bord, is maar één typering van toepassing: "chapeau voor de keukenbrigade" en iedereen die de volgende eetfilm mist... weet niet wat hij/zij mist, en dat zegt alles!

TS



## NIEUWE BUREN op 118b: Katherina & Edmond

Het contact begon spannend met de mededeling dat Katherina en Edmond vaak 's avonds en 's nachts werken, dus dat een afspraak in de middag het beste zou uitkomen. Om meteen de op hol slaande fantasieën bij dit gegeven te temmen: beide zijn muzikant.

Bij het aanbellen bleek het toch weer even spannend: geen gehoor. Katherina & Edmond bleken op hun werkplek boven de Bas van der Heijden te zijn dus konden gelukkig naar huis snellen voor het interview. Edmond kwam iets later na een koffie en koekjes detour bij de Bas, helemaal gezellig.

Ze wonen 'in' bij Vanessa en Rolf en hebben een fantastisch dakterras naast gezellige burens. Het is 'aan' sinds september vorig jaar.

Katherina komt uit Berlijn en is via de popacademie in Enschede bij dezelfde popmuziekschool terecht gekomen als Edmond, waar ze beide lesgaven. Katherina studeert nu aan de Erasmus 'cultural economics & entrepreneurship' waar ze bezig is met haar master thesis. Daarnaast werkt ze als zangdocent bij SKVR, werkt ze af en toe voor Codarts en is ze 1 van de drie "Petticoats" (een jaren 50 coverband). Zodra haar scriptie af is wil ze een album opnemen.

Edmond (met een 'd', niet de 'aan zee' variant) heeft een band: 'de Wet': <http://www.dewetmusic.com> en een gitaarschool ([www.gitaarfactory.nl](http://www.gitaarfactory.nl)) boven de Bas van der Heijden. "Edmond is heel goed met kinderen en hij is afgestudeerd aan Codarts met minor Educatie" volgt de enthousiaste aanprijzing van Katharina. De Gitaarfactory gaat vanaf september fulltime van start, dus muzikale kids en volwassenen uit de straat die interesse hebben in gitaarles, check de website!

Op de vraag of ze elkaars muziek mooi vinden barst een heuse stijldiscussie los:



E: Katherina heeft een heel andere stijl. Meer pop en wereldmuziek. Ik meer blues/rock. Eigenlijk een beetje tegenovergesteld dus..

K: Ik ben half Italiaans en heb een half jaar in Spanje gewoond. Ik word heel nostalgisch van die muziek en geluiden. Volgens Edmond moet ik m'n toekomstige album laten inspelen met strak ritme en cleane sound 'zodat ik daar



'slordig' overheen kan zingen. Ik weet dat niet zo hoor...

Katherina zingt out of the blue voor wat de verschillen zijn in stijl en het is meteen duidelijk... ze kan heel mooi zingen (luisteren kan via haar website [www.katharinagrippaldi.com](http://www.katharinagrippaldi.com)). Uiteindelijk zijn ze het erover eens dat Raul Midon en Charles Bradley mooie muziek maken die hun allebei ligt.

Katherina en Edmond wonen met plezier in de straat.

E: Ik vind het een soort Kralingen, maar dan dichterbij de stad. Centraler. Er zijn van die mooie bomen die naar elkaar toe groeien.

K: Er zijn altijd gezellige verbouwingsgeluiden!

E: Iedereen die hier woont is open en lacht naar me (NB we hebben even gecheckt of er toevallig iets grappigs aan de hand is met z'n uiterlijk maar dat bleek niet zo te zijn)

K: Het doet me denken aan de combinatie Kurfürstendamm en Kantstraße waar ik ben opgegroeid in Berlijn. De netheid van Kurfürstendamm met om de hoek de toko's op de Kantstraße.

Ze zijn nog niet in het hoekpandje geweest maar zouden daar graag een keer zang en gitaar workshops geven. Het was een heel gezellige ontmoeting, welkom in de straat!

FdJ



# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

## De Redactie: nieuw & oud

Linkerkolom = **NIEUW!**

Wie is **Femke de Jonge**?

Ik woon samen met Odin op nr 26B en ben eigenaar van design strategy bureau 'The Young'.

**Wat wil je zeker doen als redacteur van de TGF?**

Ik wil actiever deelnemen aan de straatactiviteiten en ook de context van de straat betrekken (bijvoorbeeld shoppen op de middelland straat, ondernemers uitlichten).

**Wat betekent de Graaf Florisstraat voor jou?**

De straat is een hele fijne plek om te wonen en te werken en een goede uitvalbasis naar het centrum en buiten R'dam.

Wie is **Peter Reitsma**?

Man van Petra, papa van Laila en Tamar, zelfstandig IT-er, russofiel, hardloper, GFS102b, @preitsma

**Wat wil je zeker doen als redacteur van de TGF?**

Op een toegankelijke manier, nuttige informatie verschaffen voor en over straat, haar bewoners en de omgeving om het wonen en leven hier nog aangenamer te maken.

**Wat betekent de Graaf Florisstraat voor jou?**

De Graaf Florisstraat fungeert voor mij als een leuk en gezellig voorportaal van mijn huis.

Wie is **Liesbeth Levy**?

De afgelopen 18 jaar was ik artistiek leider van debatcentrum de Unie, maar vanaf mei werk ik met mijn eigen bureau "levy in debat." En ik ben ook nog moeder van twee kinderen.

**Wat wil je zeker doen als redacteur van de TGF?**

De TGF moet debat uitlokken, dus ik blijf zeker mijn column schrijven.

**Wat betekent de Graaf Florisstraat voor jou?**

De Graaf Florisstraat is een straat waar ik direct verliefd op werd toen ik tien jaar geleden vanuit Amsterdam verkaste naar Rotterdam en die liefde is gebleven: een Groene enclave waar het fijn (samen)leven is.

Rechterkolom = oudgedienden: van boven naar onder Luuk van der Meer (idealist in de politiek), Jeroen van der Beek (kunstenaar), Tony Steenbreker (oud-Rotebman).



# DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 8 - editie 2 - zomer 2013 - gratis voor bewoners via: [krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)



## Redactie

Graaf Florisstraat 73a  
[krant@graafflorisstraat.nl](mailto:krant@graafflorisstraat.nl)

De redactie van deze TeleGraafFloris bestaat uit: Luuk van der Meer (hoofddredacteur), Jeroen van der Beek, Tony Steenbreker., Liesbeth Levy, Peter Reitsma en Femke de Jonge.

Verder werkten aan dit nummer mee: Karin van Barneveld, Petra Holland, John van Wijgerden, Mayke Hegger, Nienke Bouwhuis en Audrey Court.

De TeleGraafFloris, dé krant van de Graaf Florisstraat, komt vier keer per jaar uit: aan het begin van elk jaargetijde. De TeleGraafFloris is voor, van en door alle bewoners van de Graaf Florisstraat. Nieuws, vragen en reacties zijn dus welkom. Mail je bijdrage naar bovenstaand adres. Zet de tekst in het e-mailbericht en stuur eventuele foto's apart mee, met een begrijpelijke naam.

## Verspreiding

Niet elke bewoner krijgt de de TeleGraafFloris. Alleen bewoners die lid zijn van de vereniging Ter Bevordering of die actief hebben aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen, krijgen de TeleGraafFloris elk kwartaal bezorgd. Stuur ons een e-mail als je de nieuwsbrief in kleur in je mailbox wilt ontvangen (bcc verstuurd).

## Persoonsgegevens

De (e-mail)adressen van de bewoners zullen niet worden gebruikt voor commerciële initiatieven.

## VERENIGING TER BEVORDERING

### Mailinglists

Tientjesleden van de vereniging Ter Bevordering ontvangen elke maand een overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd in het hoekpand op nummer 88a. Wil je meer?

Laat je dan op de mailinglijst zetten die past bij jouw interesses. Er zijn twee specifieke mailinglists waar je jouw naam op kunt laten zetten. Je ontvangt dan gerichte en uitgebreide uitnodigingen voor de activiteiten die jij interessant vindt. Je kunt jezelf aanmelden bij:

[etenbijfloris@live.nl](mailto:etenbijfloris@live.nl)

Je krijgt dan te horen of en wanneer er gekookt wordt. Ook kun je jezelf hier natuurlijk aanmelden als kok.

[floriscoop@graafflorisstraat.nl](mailto:floriscoop@graafflorisstraat.nl)

Dan krijg je elke maand een uitgebreide mail over de film van de maand. Elke maand een bijzondere film. Altijd met iets lekkers erbij, soms met een passend diner. Vol is vol, dus wacht niet te lang met aanmelden. Kosten: 4 euro pp (film met knabbeltje) + 10 euro pp (film met diner). Drinkje moet je zelf meenemen. Exclusief voor leden van de vereniging Ter Bevordering en hun introducés.

Daarnaast kun je als lid het hoekpand van Floris afhuren voor geluidsarme besloten bijeenkomsten, als vergaderingen of dineetjes. Stuur daarvoor een mail naar [gies@moedersmooiste.nl](mailto:gies@moedersmooiste.nl)

Je wordt van harte uitgenodigd om mee te denken en te doen. Voor vragen en opmerkingen direct aan het bestuur van de vereniging kun je mailen naar [vereniging@graafflorisstraat.nl](mailto:vereniging@graafflorisstraat.nl)