

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 4 - editie 1 - winter 2009 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

gelukkig 2009!

De eerste volle week zit er inmiddels weer op. Schaatsgek Nederland trekt er op uit om na al die jaren weer eens te genieten van natuurijs, koek en zoppie en die prachtige verijsde Hollandse landschappen. Of blijft thuis, warm bij de kachel, met een krantje op schoot.

In de straat is de rust inmiddels weergekeerd. Vuurwerk afsteken mag dan door onze platanen wat lastig zijn, gevierd wordt oud-en-nieuw zeker. Ook Floris gooide, onaangekondigd, zijn deuren om middernacht nog even open, en prompt stond een flink aantal mensen alweer in en rond het pandje om elkaar even te ontmoeten. Mooi om te zien hoe goed het pandje in die zin functioneert...



drukte rond het pandje op 88a met oud en nieuw

En het beloofd weer een mooi jaar te worden. In deze editie kunnen jullie lezen wat verschillende bewoners zoal van plan zijn in 2009, en daar zal het niet bij blijven, vermoed ik zo.

Tot slot wil ik iedereen, namens de hele redactie, veel leesplezier en vooral een fantastisch 2009 toe wensen, en tot ziens in onze mooie straat,

Kees de Wit



Rotterdams vuurwerk

in deze Telegraaffloris:

- pagina 2** Festival in de Graaf Florisstraat!
- pagina 3** nieuws uit de straat
- pagina 4** Nieuwe burens van de voorzitter
- pagina 5** de première van Mayke
- pagina 6** Einde geluidsoverlast 88a?
- pagina 7** wietpand opgerold
- pagina 8** De Smaakttest: friet met
- pagina 9** Floris interviewt...
- pagina 10** Koken bij Floris 2009
- pagina 11** handige adressen en zo

Nog geen Telegraaffloris in de bus?

ABONNEREN DOE JE ZO

- email naar: krant@graafflorisstraat.nl
- Doe briefje in de bus bij nummer 77a

De krant wordt één keer per kwartaal verspreid onder geïnteresseerde bewoners van de Graaf Florisstraat en de leden van de Vereniging Ter Bevordering.

festival in de graaf florisstraat

In vervolg op Midzomernachtsdroom in 2007 is het komend jaar weer feest in de straat. Jet Houwers en Wies Sanders namen het initiatief tot een festival op zaterdag 20 juni. De Telegraaf Floris wil daar natuurlijk meer van weten. Een interview.



Jet en Wies, in de vorige straatkrant waren jullie van plan om een boek te schrijven over de straat...

Dat klopt, dat zijn we nog steeds hoor! Maar eerst het festival. We wilden graag iets doen dat mensen iets gemakkelijker aanspreekt.

Waarom een festival?

Allereerst omdat het bijna 2 jaar geleden is dat we een groots theaterspectacle hadden waar we allemaal met veel plezier op terug kijken en er destijds een stilzwijgende afspraak is gemaakt om om de 2 jaar "iets" te doen. Verder om weer nieuwe buurtbewoners te betrekken bij activiteiten en die te leren kennen. Daarnaast vinden we de activiteiten in de straat zo leuk dat we vinden dat we wel een keer "gaststraat" kunnen zijn in de wijk.

Wat voor reacties hebben jullie gekregen op de vragenlijst die eind november is verspreid?

Ruim 30 mensen hebben aangegeven dat zij mee willen realiseren. Vooral de mensen die al jaren actief zijn hebben er zin in. Maar ook hebben we enthousiaste reacties gekregen van mensen die we nog niet kennen, en die zin hebben om iets te doen.

Wat is het belangrijkste onderdeel van het onderdeel, de publiekstrekker?

Dat wordt ETEN. We willen mensen laten kennismaken met (minimaal 25) mondiale/regionale buurculturen door middel van eten. Daarnaast kunst die mensen kunnen maken aan hun eigen gevel/raam/deur en een openluchtbioscoop met films waar mensen iets bij kunnen ondernemen (zelf muziek onder maken).

Hoeveel bezoekers verwachten jullie?

We mikken op 500. Niet alleen uit de Graaf Florisstraat, maar ook uit de de Beatrijsstraat, de Heemraadssingel, de Witte van Haemstede, de Jan van Avennestraat en de Persijnstraat.

Wat voor overlast gaat dit opleveren en wat kunnen we doen om die te minimaliseren?

Het festival zal onze rustige straat eenmalig omtoveren tot een autovrije straat met veel etende en pratende en dansende mensen, met mooie beeldschermen in de straat voor de buitenbios, veel geluid en muziek en kunst voor de ramen in plaats van plantjes. We willen iedereen vragen om op 20 juni hun auto elders te parkeren en verder iedereen uitnodigen om lekker mee te doen. En als je er echt geen trek in hebt, dan is het misschien een leuk idee om een weekendje weg te plannen. Wel jammer natuurlijk, want zo'n feest wil je niet missen!

Hoe kunnen bewoners uit de buurt meedoen aan het festival?

Je aanmelden door een email te sturen naar festival@graafflorisstraat.nl of door gewoon even te zeggen dat je het leuk vindt om mee te doen, dan komt de rest vanzelf.

Wie gaat dat betalen? Zoete lieve Gerritje?

De gemeente Delfshaven wil integratie bevorderen. Begin december hebben we een subsidieverzoek ingediend. Nu is het even afwachten of we ook subsidie toegewezen krijgen. Eind januari weten we meer. Als de deelgemeente niet sponsort, gaan we op zoek naar andere sponsors. Uiteraard hopen we ook dat heel veel mensen weer gratis hun diensten (en kookkunsten) beschikbaar stellen.

Hebben jullie nog specifieke vragen aan de lezers van de krant?

We hopen eigenlijk dat er zo veel mogelijk buurtbewoners mee doen, uit de Graaf Florisstraat, maar ook in de Beatrijsstraat en de Witte van Haemstede, etc. Ook al zie je nog niet zo voor je wat het wordt, spring gewoon mee in het diepe en maak je bekend! We vinden het prettig om een beroep te doen op ieders kwaliteiten. Dus, kun je koken, ben je technisch handig of ... Laat het ons weten.

festival@graafflorisstraat.nl

HS

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 4 - editie 1 - winter 2009 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

geslaagde kerstborrel

Op maandag 20 December nodigde Floris zijn buurtgenoten weer uit voor de traditionele kerstborrel. Het werd een gezellige middag met een grote opkomst. Een kleine impressie:



douchen met hans de buurman

Douche heet de nieuwste reclame van Hans Anders. De man onder de douche blijkt een straatgenoot. De eerste die een email stuurt naar krant@graafflorisstraat.nl met de naam van deze buurman krijgt een gratis kaartje voor het "Made in de Graaf Florisstraat" filmfestival (zie pagina 5) op 17 januari.

KdW



schaatsen!

Het zal u niet ontgaan zijn, het natuurij is terug. Door het hele land is te zien wat dat in Nederland los maakt. Het verleide een aantal straatgenoten er toe om op oudjaarsdag een spontane koek en zopie op de kop van de Graaf Florisstraat te beginnen. Dat we er nog maar een tijdje van mogen genieten.

KdW



foto's John van Wijgerden

nieuwe burenen

Elke keer een interview met nieuwe burenen. Deze keer met Luuk, Franca en Elsa, nieuw op 73b.



Afgelopen zomer zijn Franca, Luuk en dochter Elsa (op 30 december 1 geworden) in de straat komen wonen. Na hun studie in Groningen woonden zij in Zwolle en al snel maakten ze een afweging of het nu Amsterdam of Rotterdam werd. Die keus was eigenlijk snel gemaakt, het werd Rotterdam, hoe kan het anders.

Na Rotterdam op de fiets verkend te hebben werd Franca spontaan verliefd op "onze groene bomen poor" en de uitstraling van de huizen. Vanaf hun dakterras wijzen zij hun vrienden graag op de Euromast.

Rotterdam heeft natuurlijk ook een goede verbinding voor Luuk die van maandag tot en met donderdag als Europarlementariër in Brussel werkt maar zich wellicht in de toekomst zal verdiepen in de Rotterdamse politiek.

Franca werkt nu als onderzoeker nu nog bij de politie in Rotterdam maar zal binnenkort haar werkzaamheden in Woerden gaan uitvoeren. Gelukkig blijft dit goed te combineren met haar passie; Flamenco dansen.

Luuk en Franca vinden de activiteiten in de straat aantrekkelijk en willen hier in de toekomst graag een actieve rol in spelen.

Samen denken ze aan het opzetten van een spelactiviteit waarbij we ons kunnen verheugen op zoiets als de Kolonisten van Catan. Luuk houdt van schrijven en zit er over te denken om een feuilleton te verzinnen voor in de Telegraaffloris.

Wat vervelend is is dat Luuk, Franca en Elsa hun 8 weken oude poesje missen omdat het is weg gelopen. Het kleine zwarte poesje heet Hrabal, een Tsjechische naam, hetgeen hun doet denken aan de tijd dat zij hier 2 jaar woonden.

Heeft iemand dit poesje gezien dan horen zij dit graag!

JH

van de veurzitter

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1



Het nieuwe jaar is weer begonnen.

2009 belooft een dynamisch en creatief jaar te worden. Opnieuw.

Met als hoogtepunten voor komend jaar: een groots buurtfestival en een prachtige enecohuisje.

En natuurlijk de activiteiten van de filmclub, de kookclub, het straatdiner, de kerstborrel, enzo. Elke week opnieuw is er wel weer een leuk, lekker en geestverrijkend avondje op 88a.

Met dank aan iedereen die het mogelijk maakt: 65 leden die samen de huur betalen, de trekkers van de activiteiten en Wies natuurlijk, onze huismeester.

Laten we komend jaar maar veel van elkaar genieten!

Oh ja, en we hebben er sinds de laatste ledenvergadering een nieuw bestuurslid bij: Ron van nummer 110A. Thanks!

Cheers, Harold Smits

te huur: clubhuis

Ben jij op zoek naar een leuke plek om te vergaderen, samen te koken, een expositie te houden of een feestje te geven?

Het clubhuis op 88a biedt zich aan en is te huur voor 10 euro per dagdeel (voor tientjesleden) of 30 euro per dagdeel als je geen lid bent van de straatvereniging. Wil je iets organiseren? Neem dan contact op met onze huismeester wiessanders@zonnet.nl om de beschikbaarheid te checken en het pandje te reserveren. Het is heel uniek dat we samen zo'n pandje hebben in de straat. Geniet ervan!

Huisregels: 100 euro borg, maximaal 40 aanwezigen, om 22:00 uur muziek uit, om 23:00 uur licht uit, rustig op straat

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 4 - editie 1 - winter 2009 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl

première: trauer muss elektra tragen

Op 17 oktober 2008 was de première, in het Duitse Bochum, van de voorstelling *Trauer Muss Elektra Tragen* (Rouw siert Electra), een stuk van Eugene O'Neill, geregisseerd door Markus Dietz met decor ontworpen door onze straatgenote Mayke Hegger.

Een delegatie uit de Graaf Florisstraat, bestaande uit Gerard, Liesbeth, Friederike, Guido en ondergetekende, toog naar Bochum om deze bijzondere avond mee te maken.

Het stuk is een fascinerende bewerking van de klassieke Griekse mythe over de moord op koning Argamemnon. *Mourning Becomes Electra* speelt zich af tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, werd voor het eerst in 1931 in New York opgevoerd en wordt vandaag nog steeds beschouwd als een van de belangrijkste stukken uit het Amerikaanse toneel.

Made in the Graaf Florisstraat



zaterdag 17 januari 2009

Floriscoop heeft 5 prominente filmmakers uit de Graaf Florisstraat bereid gevonden om op zaterdag 17 januari hun meest bekende en bijzondere filmmateriaal te laten zien. Ontdek welke filmmakers er bij jou in de straat en om de hoek wonen, wat zij maken en wat hen inspireert. De avond begint om 20:00 uur en kent – uiteraard – een zeer gevarieerd programma. Interessant voor iedereen die houdt van beeld maken, bewerken of bewonderen. Laat je inspireren door je burens!
Entree: 2 euro per persoon. Maximaal aantal plaatsen: 40. Graaf Florisstraat 88a.

Meldt je snel aan op:
floriscoop@graafflorisstraat.nl



scene uit *Trauer muss Elektra tragen*, met decor van Mayke Hegger

Het was voor Mayke niet haar eerste première, maar wel de eerste keer dat een heel podium onder water zou komen te staan, dus enige spanning was wel voelbaar.

Het pakte gelukkig geweldig uit. Het eenvoudige donkere decor met een aantal sterke lichtaccenten in combinatie met steeds meer water verstilte de heftige dialogen en versterkte de dramatische, soms gewelddadige scènes. De hele toneelgroep werd na afloop dan ook op een aanhoudende, staande ovatie van het publiek getraakteerd.

Brillant bebildert wird der Untergang der Familie Mannon in Mayke Heggers Bühnenbild: Ein schmutziger Tümpel aus den Sünden der Vergangenheit verwandelt sich da in einen raumgreifenden See aus unlängst vergossenem Blut.
(*Rheinisch Post*)

Eén punt van kritiek dan toch, de after-party was wat mat, hoewel de uitzonderlijk slechte dj daar ongewild ook iets te veel aan bijdroeg...

KdW

Einde geluidsoverlast?

De huizen in de Graaf Florisstraat zijn prachtig, maar de muren zijn soms van papier. Geen harde muziek, geen huwelijkse twisten, niet te hard lopen op de trappen..... Want je burens luisteren mee. Of ze willen of niet. Een half jaar geleden kwam Francois boven het hoekpandje op 88a wonen. Wij zijn benieuwd of hij overlast ervaart van de kookclub, de filmclub, de kinderfeestjes, de vergaderingen, etc.

Francois, je hebt begin november staan isoleren. Wat heb je geïsoleerd en waarom?

Ik heb de ruimte tussen het plafond van 88-A en de vloer van 88-B geïsoleerd. Toen ik 88-B kocht was alles muisstil onder mij. Maar toen ik er daadwerkelijk woonde bleek ik alles letterlijk te kunnen verstaan als er een activiteit beneden in het pandje was. Toen ik mijn vloer openmaakte om te checken bleek er niets tussen "jullie" plafond en mijn vloer te zitten. Alleen maar lucht. Een perfecte klankkast voor geluid. Deze lege ruimte heb ik nu volgespoten.

Wat voor spul heb je daarvoor gebruikt en wat kost zoiets?

Ik heb hiervoor Easy-Cell vlokken gebruikt, gerecycled "kranten"papier behandeld met een zoutoplossing. Je boort gaten in je vloer en spuit deze "pulp" in de te isoleren ruimte. Door de zoutoplossing is het brandveilig en komen er geen ongedierten in. Dus geen heerlijk groot muizennest want die houden niet van zout.

Wat kost zoiets?

Een vriend van me, Joost Dane, heeft het voor me uitgevoerd voor een vriendenprijsje. De kosten kwamen nu op 1550 euro inclusief btw.

Wie heeft de isolatie betaald?

WBR als verkoper van 88B en verhuurder van 88A. Dhr. Sorrentino van WBR zag als verhuurder van 88A het schone van onze vereniging in na een goed gesprek met het bestuur en wilde de geluidsoverlast voor mij als koper acceptabel laten zijn.

Wat vind jij als bovenbuurman van dat clubhuis onder jou?

Ik vind het clubhuis een prachtig initiatief en ben er erg content mee. Door de isolatie is er een stukje geluidsoverlast weggenomen. Alhoewel het niet muisstil is erger ik me niet meer aan geluiden van beneden bij "normaal" gebruik. Bij de kookclub ben ik bijna altijd zelf aanwezig en ik probeer als ik tijd heb ook naar de filmclub te gaan. Van vergaderingen en kinderfeestjes heb ik weinig last omdat ik zelden overdag thuis ben.

De avondfeesten met veel mensen en harde muziek ervaar ik wel als hinderlijk. Dan ontpopt het clubhuis zich in een feestzaal waar feestgangers zeker aan het einde van het feest nog ff iets lekker hard willen draaien. Begrijp me goed, ik hou zelf ook van feesten en een wijntje of borrel, maar als je daar dan boven woont is het minder prettig. En ik denk dat daar niet tegen te isoleren valt.



Oeps, de eindtijd is echt 23:00 uur. En om 22:00 uur moet de muziek uit.

Oh gelukkig. Hoop dat iedereen zich daar dan ook aan gaat houden. Pas geleden ging pas tegen 02.00 uur de muziek uit. Gelukkig komt dit niet zo vaak voor. Het is prima om de bovenbuurman te zijn van een clubhuis, maar een avondfeestzaal is minder leuk.

Kunnen de burens nu hun hardrockband beneden beginnen?

Haha.... Van goeie hardrock ben ik niet vies. Maar nee dat lijkt mij niet. Als je beseft wat er komt kijken om een geluidsdichte studio te bouwen denk ik dat onze rockers beter een ruimte kunnen huren bij Speelonk Music Store in de Schietbaanstraat 54-B of bij www.waterfront.nl waar ze sinds kort ook profi-oefenruimtes hebben.

Heppie verder nog wat?

Ja, ik heb een tip voor mensen die dit ook willen doen. Vergeet niet dat het verwerken een stoffig geheel is. Dat kun je maar beter voor dan na je verhuizing doen. Anders blijf je stofzuigen.

HS

Ouderwets gezellig

Onlangs waren er weer borden te zien in de buurt aan een gevel waaruit blijkt dat er weer een wietplantage is opgerold.. Vorig jaar is er ook al een wietplantage opgerold in de buurt van het adres van onze Floris. Wij spraken met een buurtgenoot, die liever anoniem wil blijven en niet wil vertellen waar hij nu precies woont, maar die het jammer vindt dat weer een goede kweker van dit geestverruimend middel is opgepakt.

Ja dat doet toch pijn hoor als je die borden tegen de gevel ziet. Weer een maat van mij in de buurt minder en we hadden nou net zo leuk contact met elkaar. Schept toch een band hè... We wisselden veel tips en trucs uit en kwamen vaak bij elkaar over de vloer. Maar er zijn gelukkig nog wel wat kleinere huiskwekers over hoor, dus jullie hoeven het niet zonder wiet te stellen het komend jaar.

Voor de mensen die in deze zware economische tijden nog een centje bij willen verdienen heb ik nog wel een paar tips. Als je thuis een beetje liefde en tijd aan je plantjes besteed kun je zo een paar honderd euro bijverdienen hoor:

- 1: Houd je burens te vriend op afstand. Grootste pakkans is natuurlijk omdat wiet nogal een specifieke geur heeft. Bij mij is dit niet zo'n probleem want de burens krijgen soms een voorraadje van mij voor eigen gebruik, dus die hebben me graag als buurman
- 2: Houd de politie op afstand. De politie kan vaak via hitesensoren erachter komen op welke zolders wiet wordt gekweekt door de hitte die de lampen afgeven. Hier heb je speciale dikke dakpannen voor, maar bij mij staan ze in de kelder.
- 3: Koop goed spul. Je moet niet allen goede zaadjes kopen maar ook goeie lampen, aarde, bakjes, plantenvoeding. Dat hebben ze allemaal niet in de Gamma hoor.
- 4: Hou je energieverbruik in de gaten. Als je stroom gaat aftappen

huis kopen/huren

De Graaf Florisstraat is een sfeervolle en actieve straat met mensen die investeren in hun huizen. De waarde van de huizen stijgt. Tip je vrienden! Momenteel zijn de volgende huizen in de markt.

Te koop

- nr. 12a, 140 m2, vraagprijs: EUR. 309.000 k.k. (EUR. 2.207 per m2)
- nr. 73b, 130 m2, vraagprijs: EUR. 317.000 k.k. (EUR. 2.438 per m2).
- nr 90 al, 75m2, vraagprijs EUR. 199.000 k.k. (EUR. 2.253 per m2)
- nr 97 bl, 75m2, vraagprijs EUR. 159.000 k.k. (EUR. 2120 per m2)

(Bron: www.zah.nl , www.jaap.nl & www.funda.nl) - JvW

OPROEP:

GLUREN BIJ DE BUREN

Op zondag 22 maart 2009 om 14.00 organiseert Frans Hooijkaas een nieuwe GLUREN BIJ DE BUREN.

Frans is op zoek naar mensen die hun huis hier voor willen open stellen.

Heb je interesse om opgenomen te worden in de route van Frans meld dit dan even bij hem, door een briefje op nummer 50 in de bus te doen.

voor de lampen moet je wel zorgen dat je dit zo doet dat je eigen verbruik normaal blijft. Als je aftapt en zelf niks meer gebruikt wordt het verdacht en komt het energiebedrijf controleren. 5: Zorg dat je de juiste afnemers hebt. Als de deur bij je platgelopen wordt met gebruikers gaat het natuurlijk wel opvallen. Hou het een beetje "low profile".

Jullie hebben in dat pand bij Floris toch vaak leuke activiteiten. Het lijkt me wel leuk om een keer een wietproeverij te houden, kun je een oproepje in de krant zetten? Ik heb ook nog wel goeie recepten voor wietcake, boter en pizza. Maar zoals vroeger wordt het nooit meer. Toen was het echt ouderwets gezellig verzucht hij nog voor hij een laatste trekje van zijn blowtje neemt.

JvW



de smaaktest

iedere editie testen we het aanbod van etenswaren in de buurt - deze maand: frietjes

In de onmiddellijke omgeving van de Graaf Florisstraat testen we vier patatzaken:

- El Avive – Witte van Haemstedestraat 44b
- Kraampje kruising Heemraadsingel-Middellandstraat
- Snackbar Olympia – Vierambachtsstraat 5
- Snackkraam aan begin van de Graaf Florisstraat-Hennegouwerplein

getest product: frietje met

Mijn slanke lichaam heb ik voor u opgeofferd om u te kunnen vertellen waar u de lekkerste frietjes kunt halen in de buurt. Daarvoor heb ik bij 4 snackbarren een patat met mayonaise besteld en nu schrijf ik, dik en voldaan, u de bevindingen. Opvallend genoeg zijn er zelfs vier winaren:

El Avive – Witte van Haemstedestraat 44b

Wilt u graag snel vet worden, moet u hier zijn. Bij binnenkomst begon mijn lichaam al op te zwellen van de vetvlucht die daar hing en bij het zien van mijn in olie drijvende frietjes verdween mijn eetlust. Toch heb ik voor u doorgezet! De smoezelige man in zijn smoezelige zaak rekende hier 2 euro voor en ik kan u verzekeren, dit is geen geld voor zo'n grote plas olie! Winnaar voor wie van heel veel vet houdt.

Kraampje kruising Heemraadsingel-Middellandstraat

Een erg vriendelijke man die er van droomt ooit een Afgaans restaurant te beginnen maakt bibberend van



de kou mijn frietjes klaar, terwijl hij vertelt dat hij de grill van de shoarma aan heeft gezet om het warmer te krijgen. Niet om shoarma te verkopen, want met deze kou komen er geen klanten en wacht hij de hele dag in de kou voor de enkeling die moet komen.

Zijn frietjes zijn simpelweg dun, lekker, krokant en niet te vet. Dit kost hier 1,90 euro. Winnaar omdat hij de lekkerste dunne frietjes heeft.

Snackbar Olympia – Vierambachtsstraat 5

Een schoon uitziende en ruikende snackbar die voor 1,50 een prima bakje friet met fritessaus aanbiedt. Dun, krokant en niet te vet. Winnaar omdat hij de goedkoopste frietjes heeft, die prima smaken.

Snackkraam aan begin van de Graaf Florisstraat

Een vriendelijke Turkse man maakt in zijn net uitziende kraampje mijn frietjes klaar voor 2,00 euro. Deze man bakt ze iets langer door dan de rest en gebruikt ook iets dikkere frieten, dus voor de liefhebbers van dat soort frieten, moet je bij hem wezen. Niet te vet, niet te zout, prima frieten! Winnaar omdat hij lekkere, dikke frieten heeft.

Mijn conclusie is dat er voor ieders smaak iets te vinden is, dat mayonaise onvindbaar is en je overal fritessaus krijgt.

LvW

Floris interview...

De winter laat, na een adempauze van een aantal jaren, weer eens zien dat hij er nog is. Temperaturen van min 10 zijn een eitje. Geschaatst op de Heemraadsingel moet er worden. Op 88a nestelt Floris zich op de stille avonden bij zijn kachel en laat zijn gedachten gaan over de bewoners van de Graaf Floris die met grote regelmaat zijn huis bezoeken. Floris interviewt dit keer DE GROOTVERBRUIKERS

Sommige mensen komen een keer in de maand bij me langs. Er zijn er die het hier zo gezellig vinden dat ze elke week komen eten (als er koks zijn om te koken). Frans de klussenman beschouw ik ondertussen als een huisvriend, maar in de maanden november en december kwamen er hier twee die vier keer in de week mijn huis met een bezoek vereerde. Vreemde bezoeken. Ze gingen aan tafel zitten en herhaalden weken lang dezelfde tekst. Later ging een van de twee op een stoel zitten en sprak anderhalf uur lang die zelfde tekst weer uit. Andere actievelingen durfde bijna niet binnen te komen. Soms kwam er een hoofd om de deur dat schielijk weer verdween. Een geschrokken [sorry] was nog net hoorbaar voordat deze of gene weer vertrokken was. Tijd voor een overrompelend onderzoek: Ik bezoek Angela Vermeulen onverwacht bij haar thuis.

[ik verhef mijn stem] Angela, waar ben jij nu weer mee bezig? En waar is die andere man? Rustig Floris. Die andere man zit in Thailand en we waren bezig om een voorstelling te repeteren.

Wat voor voorstelling (scherpe blik in mijn ogen)?

'Schreeuwen aan het graf' - Een solo voorstelling van Fred Vaassen



Fred Vaassen

Fred Vaassen? (Mijn ogen vernauwen zich)

Ja, Fred Vaassen. Dat is mijn toneelvader. Die heeft mij de liefde voor het theatervak bijgebracht. Hij speelde vroeger onder andere bij het RO theater en het Zuidelijk Toneel, werd het reizen zat en stortte zich de laatste jaren op het spelen in televisieseries en films. En het opleiden van mij en andere bij het Roththeater.

Nu wil hij nog 1 keer met een voorstelling langs de kleine zalen van de Nederlandse theaters en ik mag hem daar bij helpen.

Wat is jouw rol hier in dan? (ik vergeet mijn scherpte)

Ik regisseer hem. Drink veel koffie en rook af en toe een peukie. **(ik trek mijn wenkbrauwen op)** Buiten.

Waar gaat de voorstelling over? 'Schreeuwen aan het graf' klinkt nogal zwaar.

Het is een monoloog, Fred zijn eerste in veertig jaar, over een bijzondere vriendschap. Twee mannen met een heftig verleden. De een is de zoon van een NSB'er en de andere een Joodse jongen die zijn familie is kwijtgeraakt in de oorlog. De NSB-zoon haalt herinneringen op over zijn verleden en hun vriendschap als hij terugkomt van de begrafenis van die 'Joodse man'. Dat thema is lang een taboe geweest en komt nu mondjesmaat pas een beetje los. In Westerbork is daar nu een tentoonstelling over gemaakt en het is nog steeds een moeilijk bespreekbare kwestie. Fred heeft hier kinderen van NSB'ers voor geïnterviewd die nu 73 zijn en er nog nooit, met niemand niet, over gepraat hadden.

Hoe was het om hier te repeteren?

Het was een fijne plek om te werken. Lekker dicht bij huis. Alleen ging de bovenbuurman al na een week zijn plafond isoleren.

Had je zoveel last van hem?

Hij meer van ons denk ik. Voor het laatste stukje wijkten we uit naar een 'echt' theater. Met licht werken is hier een beetje lastig. Of we moeten Frans Hooykaas eens lief aankijken. En het is iets te gehorig.

Wat zou jij nou zelf nog willen zien gebeuren in Huize Floris?

Ik heb bij jou eerder met Marc (Eikelenboom red.) gerepeteerd. En dat aan een enkele straatbewoner laten zien. Het is een leuke ruimte, dus lijkt het me mooi als hier iets van huiskamervoorstellingen te zien zouden zijn. Dat we naast film en eten ook af en toe theater hebben. En dankzij dat balkon kunnen we dan eerste en tweede rangs kaarten verkopen.

En derde rangs is dan zeker in de keuken. Angela bedankt voor dit verhelderende interview.

Graag gedaan.

Tevreden verliet ik Angela en wandelde terug naar mijn huis. Onderweg mijmerde ik nog even verder.....Mijn huis een theater. Met lampen en een rood gordijn.....Een technicus..... Een toneelmeester.....En natuurlijk een foyer. Want of die Graaf Florisstraters van theater houden weet ik niet zeker, maar wijn en bier.....

ME

KOKEN NU OOK OP ZATERDAG

De kookclub maakt in 2009 een vliegende start. We hebben het afgelopen jaar geëvalueerd en nieuwe activiteiten bedacht.

Op de kerstborrel hebben veel burens zich als kookduo laten verleiden tot het zwaaien met de polllepel.

Dank voor jullie enthousiasme...hierdoor kunnen we in 2009 weer volop gaan genieten bij Floris 88!

Kookteam

Met ingang van 2009 gaat Gerdie de kookclub versterken en vormt ze met Francois het Kookteam.

Door de combinatie van hun kwaliteiten ontstaat er een culinair, organisatorisch en creatief goed team.

Win een Diner voor 2!

Om de inspanningen van de koks te belonen en te stimuleren verloten we op de kerstborrel in 2009 een Diner voor 2.

Dit diner wordt bereid door het kookteam. De locatie mag je zelf kiezen.

Bij jullie thuis, bij Floris 88, aan het strand of in het park.....

Hoe vaker je kook dit jaar des te groter je kans wordt om het Diner voor 2 te winnen.

Dus schrijf in voor nog meer kookavonden!!!

Kookcoach

Niet iedereen is even goed thuis in het koken van grotere groepen.

Daarom werpt Francois (als professionele kok) zich op als kookcoach.

Hij zorgt, desgewenst, voor culinaire begeleiding van de koks bij het organiseren van de kookavonden.

Je mag hem altijd benaderen voor vragen zoals:

- Hoeveel moet ik inkopen voor een x-aantal mensen?
- Hoe krijg je de gangen op tijd en warm op tafel?
- Weet je een goed recept voor....?
- enz., enz., enz.

Kookworkshop

Komend jaar zal Francois ook een of meer kookworkshop(s) aanbieden.

Met elkaar inkopen doen op de markt.....ter plekke een menu bedenken....en dan aan de slag.

Natuurlijk kun je je voor het eindresultaat inschrijven als 'opeter'.



Wijziging kookavonden

We hebben gemerkt dat de donderdagavond voor veel koks een probleem is i.v.m. een werkzaam leven.

De animo om te koken op zaterdagavond is op dit moment véél groter.

Daarom zullen het merendeel van de kookavonden voortaan op zaterdagavond plaatsvinden.

Op zaterdag begint de kookavond iets later 19.00 uur i.p.v. 18.30 uur.

De donderdagavond blijft beschikbaar en wordt ook regelmatig ingevuld.

Ook dit jaar organiseren we op zaterdag weer een aantal bijzonder culinaire avonden bekend als Spectacle Culinair.

Voor een wat groter bedrag kun je heerlijk komen dineren bij de kookclub.

Om e.e.a. overzichtelijk te houden zal er een halfjaarlijkse kookkalender verschijnen.

Die kun je thuis in de keuken ophangen. Dan weet je wanneer je niet hoeft te koken en wat de pot schaft.

Prijzen

De prijs voor deelname aan de eetavonden blijft dit jaar hetzelfde: 6 euro.

Kleine kinderen die weinig eten betalen voor een half portie: 3 euro.

Als lid mag je ook gezellig een introduc e meenemen.

Benieuwd naar het menu?

Laat je dan op de mailinglijst zetten van de kookclub. Dan krijg je elke week te horen wie er koken, wat er op het menu staat en hoe je jezelf kunt aanmelden. Mailen kan op: etenbijfloris@live.nl

Ook met opmerkingen of idee en over de kookclub. We staan open voor jullie inbreng en verheugen ons op een culinair 2009 met onze burens!

Het kookteam
Francois & Gerdie

DE TELEGRAAFFLORIS

jaargang 4 - editie 1 - winter 2009 - gratis voor bewoners via: info@graafflorisstraat.nl



Redactie

Graaf Florisstraat 77a
krant@graafflorisstraat.nl

Aan deze TeleGraafFloris werkten mee:

- Kees de Wit (eindredactie, copy, foto's)
- Harold Smits (copy, foto's)
- Marc Eikelenboom (copy, foto's)
- John van Wijgerden (copy, foto's)
- Lior van Wageningen (copy, foto's)
- Jet Houwers (copy, foto's)

De nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit, rond 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Nieuws? Vragen? Reacties? Graag! Mail ons je bijdrage. Zo wordt het een nieuwsbrief voor, van en door alle bewoners van de Graaf Florisstraat.

Verspreiding

Niet elke bewoner krijgt de de TeleGraafFloris. Alleen bewoners die lid zijn van de vereniging Ter Bevordering of die actief hebben aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen, krijgen de TeleGraafFloris elk kwartaal bezorgd. Stuur ons een e-mail als je de nieuwsbrief in kleur in je mailbox wilt ontvangen (bcc verstuurd). Bewoners die geen e-mail hebben kunnen een zwart-wit kopie van de nieuwsbrief in de brievenbus krijgen. Doe daarvoor een kort briefje door de bus bij de redactie.

Persoonsgegevens

De (e-mail)adressen van de bewoners zullen niet worden gebruikt voor commerciële initiatieven.

VERENIGING TER BEVORDERING

Mailinglists

Tientjesleden van de vereniging Ter Bevordering ontvangen elke maand een overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd in het hoekpand op nummer 88a. Wil je meer?

Laat je dan op de mailinglijst zetten die past bij jouw interesses. Er zijn twee specifieke mailinglists waar je jouw naam op kunt laten zetten. Je ontvangt dan gerichte en uitgebreide uitnodigingen voor de activiteiten die jij interessant vindt. Je kunt jezelf aanmelden bij:

etenbijfloris@live.nl

Je krijgt dan wekelijks te horen wat er op het menu staat elke donderdagavond en hoe je jezelf kunt inschrijven voor een overheerlijke maaltijd van slechts 6 euro voor leden (5 euro extra voor introducés). Ook kun je jezelf hier natuurlijk aanmelden als kok.

floriscoop@graafflorisstraat.nl

Dan krijg je elke maand een uitgebreide mail over de films die de laatste vrijdag/zaterdag van de maand worden vertoond. Vrijdagavond een bijzondere film voor volwassenen. Zaterdagmiddag kinderfilm. Gratis toegang voor leden (introducés 5 euro). Soms kleine bijdrage voor iets lekkers bij de film.

Daarnaast kun je als lid het hoekpand van Floris afhuren voor besloten feestjes, van afstudeerborrels tot kinderverjaardagen.

Stuur daarvoor een mail naar wiessanders@zonnet.nl

Voor vragen direct aan het bestuur van de vereniging kun je mailen naar vereniging@graafflorisstraat.nl